

Αλληλεγγύη στους πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία

Στοκχόλμη 11/9/2023

Σε συγκέντρωση χρημάτων για την στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προχωράει η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης καλώντας όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες αλλά και τους φίλους σουηδούς και άλλους που ζουν στη Σουηδία να προσφέρουν από το υστέρημα τους. Καλούμε επίσης όλες τις Ελληνικές κοινότητες και φορείς να βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση.

Οργανώνουμε τώρα την αλληλεγγύη για τους πλημμυροπαθείς στους νομούς της Θεσσαλίας και των άλλων περιοχών που δοκιμάζονται από τις φυσικές καταστροφές.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να στείλουμε υλικά αγαθά από τη Σουηδία αλλά μαζεύουμε χρήματα που θα σταλούν στο Εργατικό κέντρο Λάρισας που συνεργαζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, για να αγοράσουν ότι είδη χρειάζονται για τους πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία.

Στείλτε το ποσό που θέλετε για τους πλημμυροπαθείς στο Swish της κοινότητας, 123 039 78 28, Grekiska föreningen i Stockholm. Σημειώστε πλημμυροπαθείς, με λατινικούς χαρακτήρες ή översvämning.



Παρακολουθούμε με αγανάκτηση και θυμό, την κατάσταση με τις πλημμύρες με τουλάχιστον 15 νεκρούς συνανθρώπους μας, πολλά ζώα πνιγμένα, σπίτια και περιουσίες κατεστραμμένες.

Συμπαραστεκόμαστε στο δράμα των συνανθρώπων μας που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στα λασπόνερα παραμένοντας εγκλωβισμένοι για μέρες χωρίς πόσιμο νερό και τροφή, χωρίς ρεύμα και χωρίς αναγκαία φάρμακα.

Εδώ και τώρα είναι ανάγκη να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και με όλα τα διαθέσιμα μέσα να απεγκλωβιστούν και να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο οι συνάνθρωποι μας.

Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να παρθεί για τα παιδιά, τους γέροντες και τους νοσούντες. Να εξασφαλιστεί η στέγάσή τους για όσο διάστημα χρειαστεί. Να αποζημιωθούν άμεσα στο ακέραιο όλοι οι πληγέντες για το σύνολο των καταστροφών.

Οι ζωές των ανθρώπων μετράνε! Θα τις υπερασπιστούμε απέναντι σε κυβερνήσεις, περιφερειακές και δημοτικές αρχές που θεωρούν κόστος τα μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας μας.

Δεν θα δεχθούμε να γίνουμε συνένοχοι στην λογική που θεωρεί κανονικότητα το Μάτι και τα Τέμπη, την Πύλο και τον Έβρο, την Θεσσαλία και τους καταπέλτες των πλοίων και τόσα άλλα πολλά.

Το δράμα που ζει ο λαός της Θεσσαλίας είναι ένα δράμα επαναλαμβανόμενο, πότε με τον "Ιανό", και πότε με τις πυρκαγιές, πότε με τους σεισμούς και πότε με τις ανύπαρκτες υποδομές ενός κράτους αδιάφορου στις ανάγκες κυρίως του εργαζόμενου λαού.

Και στην περίπτωση της Θεσσαλίας όπως και στις πυρκαγιές και παντού αποδείχθηκε ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των συνανθρώπων ήταν αυτή που βοήθησε άμεσα και έσωσε ζωές ιδίως τις πρώτες κρίσιμες ώρες. Το σύνθημα "Μόνο ο λαός σώζει το λαό" δεν είναι ένα απλό σχήμα λόγου, είναι σύνθημα που προέκυψε μέσα από την τραγικότητα της πραγματικότητας που ζει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού, και όχι μόνο, λαού.

Διοικητικό συμβούλιο Ελληνικής κοινότητας Στοκχόλμης