



Ανακοίνωση Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης

«Δεν περνά η καταστολή κι ο εκφοβισμός !

Στην κοινή πάλη κι αλληλεγγύη μεταναστών και σουηδικού λαού η διέξοδος»

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Σουηδία σε σχέση με τις δολοφονίες από συμμορίες που δρουν σε διάφορες γειτονιές και πόλεις και από κυκλώματα που εμπλέκονται στον έλεγχο των ναρκωτικών, κυρίως νέοι διαφόρων εθνικοτήτων, ανάμεσα τους Κούρδοι, Έλληνες, Σουηδοί κλπ είναι πολύ ανησυχητικές.

Το σοβαρό πρόβλημα της εγκληματικότητας και της συνολικής υποβάθμισης της ζωής οξύνεται εξαιτίας της πολιτικής κι ενός συστήματος που γεννά τα κέρδη και τη φτώχεια. Αυτή είναι η βαθύτερη αιτία της γκετοποίησης, της υποβάθμισης και της έξαρσης της εγκληματικότητας.

Όλες οι κυβερνήσεις στη Σουηδία κι η σημερινή συντηρητική με την στήριξη του κόμματος των ακροδεξιών Σουηδών δημοκρατών αλλά και των σοσιαλδημοκρατών προώθησαν μειώσεις στους μισθούς, απελευθέρωση των απολύσεων, περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων με χιλιάδες οικογένειες να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ελλείψεις προσωπικού, υποβάθμιση και απάνθρωπες αναμονές στα νοσοκομεία. Την ίδια στιγμή εκτοξεύτηκε το κόστος των τροφίμων, της ενέργειας όπως και της δυσεύρετης πια λαϊκής κατοικίας. Η πολιτική όλων των κυβερνήσεων έχει σαν αποτέλεσμα επίσης περικοπές στα σχολεία, κλείσιμο εκατοντάδων κέντρων νεότητας, μεγαλύτερη ανασφάλεια κι αύξηση της ανεργίας ιδιαίτερα στην νεολαία και στις υποβαθμισμένες συνοικίες που αναγκάζονται να μένουν οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, ανάμεσα τους κι οι περισσότεροι μετανάστες. Να πως δημιουργείται το υπόβαθρο και για την αύξηση της εγκληματικότητας!

Την ίδια ώρα που λένε στο λαό και ειδικά στους μετανάστες ότι δεν υπάρχει ούτε κορώνα για τις ανάγκες τους, εντείνονται οι χρηματοδοτήσεις δισεκατομμυρίων για εξοπλισμούς που ταΐζουν το πολεμικό σφαγείο ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές των ΝΑΤΟ/ΗΠΑ/ΕΕ και της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η επικείμενη ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ προμηνύει ότι ο Σουηδικός Λαός μαζί και οι μετανάστες που ζουν εδώ μπαίνουμε σε μεγάλες περιπέτειες. Ενδεικτικές είναι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι στο όνομα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας θα εντείνει την καταστολή με την εμπλοκή μάλιστα και του στρατού προφανώς κατά τα Νατοϊκά πρότυπα και πάντα σε βάρος του «εχθρού λαού».

Με δύο λόγια έχει έμπρακτα διαψευσθεί κάθε προσδοκία ότι το λεγόμενο «σουηδικό μοντέλο» και το τάχα κοινωνικό κράτος θα εξασφάλιζαν δουλιά ,δικαιώματα, αλληλεγγύη και ευημερία των μεταναστών στην σουηδική κοινωνία. Οι ταξικές και κοινωνικές ανισότητες οξύνονται . Το οργανωμένο έγκλημα έχει τροφοδοτηθεί από το ίδιο το σύστημα και ο λαός θερίζει ότι έσπειραν όλες οι κυβερνήσεις. Τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα σε εφημερίδες για επενδύσεις του οργανωμένου εγκλήματος σε ιδιωτικοποιημένα κέντρα υγείας σε όλη την Σουηδία και σε άλλους τομείς είναι ένα μέρος της σαπίλας αυτού του συστήματος. Το εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων, η πορνεία, το λαθρεμπόριο αποτελούν χρυσοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που συνδέονται με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Ταυτόχρονα αυτά απαιτούν ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων που θα δουλεύουν για λογαριασμό τους, δηλαδή «στρατούς» καλά εξοπλισμένους και βεβαίως σε άμεση διασύνδεση με μηχανισμούς του σουηδικού κράτους.

Η άθλια κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με εργαλεία βγαλμένα από την πολιτική που τη γέννησε, την πολιτική δηλαδή που έχει γνώμονα το κινήγι του κέρδους και όχι την ικανοποίηση των εργατικών - λαϊκών αναγκών που σπρώχνει τις εργατικές λαϊκές οικογένειες κι ειδικά τους μετανάστες στην περιθωριοποίηση και την εξαθλίωση.

Η δίκαιη λαϊκή οργή δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αδιέξοδα μονοπάτια, στο ρατσισμό και την ξеноφοβία αντίθετα χρειάζεται να μπουν εμπόδια και να απομονωθούν οι φασιστικές συμμορίες.

Παλεύουμε ενάντια στην ένταση της καταστολής σε βάρος των μεταναστών και του λαού κι απαιτούμε καμία εμπλοκή του στρατού. Να μην περάσει κανένα κλίμα εκφοβισμού.

Η ελπίδα βρίσκεται στην κοινή πάλη κι από κοινού αλληλεγγύη των μεταναστών και των Σουηδών εργαζομένων για τα δικαιώματά τους στη δουλειά με δικαιώματα, με ΣΣΕ, στην φθηνή ασφαλή και σύγχρονη κατοικία, στην δωρεάν υγεία, στην παιδεία χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, στο δικαίωμα στον πολιτισμό και αθλητισμό, στη ζωή με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της εποχής μας, της τεράστιας προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Οι πρωτοβουλίες της Κοινότητας μας , των αγωνιστικών σωματείων αποτελούν ανάσα απέναντι στην αντεργατική - αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης και της εργοδοσίας και θα ενισχυθούν. Εντείνουμε τον αγώνα αυτό για μια ζωή με δικαιώματα για μας και τα παιδιά μας.

ΔΣ Ελληνική κοινότητα Στοκχόλμης

Στοκχόλμη 4/10/2023